

Torbole-Nago bij het Gardameer

Torbole is een absolute 'hot spot' voor surfers en zeilers op het Gardameer. Honderdduizenden melden zich elk jaar in dit plaatsje aan de noordkant van het meer.

Overall zie je surfwinkels, surfscholen en verhuurcentra voor surfplanken, ook voor zeilers zijn alle spullen voorhanden.

De aantrekkingskracht van Torbole zit in de zeer regelmatige **winden**: de 'Sover', de noordenwind die 's morgens voor veel surf- en zeilplezier zorgt, en de 'Ora', de zuidenwind die meestal precies om 13 uur opsteekt. Beiden zorgen voor uitstekende omstandigheden om te windsurfen. Niet-surfers kunnen op een terrasje genieten van het gedoe op en rond het water.



Het merendeel jonge publiek in Torbole weet zich ook 's avonds goed te vermaken. In de bars en restaurants zijn er vaak maar drie gespreksonderwerpen: surfen, planken en wind.

Torbole en het hoger gelegen **Nago** liggen ingeklemd tussen bergen en het Gardameer. Dat gebied is ook aantrekkelijk voor (berg)wandelaars, mountainbikers en klimmers.

Bezienswaardigheden in en rondom Torbole:

- . *San Vigilio*, parochiekerk Nago
- . *Sant 'Andrea*, parochiekerk Torbole
- . *Casa Beuts*, rode huis bij haven, voormalige ontmoetingsplaats voor kunstenaars. Groot schilderij van Hans Lietzmann aan de buitenkant van Heilige Antonio pratend met vissen.
- . *Monte Brione*, wandelpaden op deze berg
- . *Castel Pénede*, ruines van burcht bij Nago

Markt:

Iedere tweede en vierde dinsdag van de maand bij de haven.

