

RIVA DELA GARDA – GARDAMEER - ITALIË

Riva del Garda ligt in het uiterste noorden van het Gardameer, en is met 15.000 inwoners de op een na grootste stad aan het meer.

Riva wordt omringd door imposante bergen, de **Monte Baldo** (2218 mtr) in het oosten en de **Monte Rochetta** (1575 mtr) in het westen, en strekt zich uit langs de kust van het Gardameer.

Dankzij de beschutte ligging kent Riva een mild klimaat waarin olijfbomen, palmbomen en prachtige bloemen goed gedijen.

Vroeger was de stad in trek bij de intellectuele elite, schrijvers en dichters als Friedrich Nietzsche, Heinrich en Thomas Mann, Rilke en Kafka, brachten er allemaal enige tijd door.

Tegenwoordig trekt Riva een heel ander publiek: surfers, gezinnen met kinderen en ouderen op vakantie.

Dankzij de gunstige ligging heeft de stad een grote **haven** voor de scheepvaart op het meer, en enkele kleinere havens voor de zeilers en kleine motorbootjes. Vanaf een van de bankjes in de fraaie plantsoenen en parken langs de oever van het meer kan men genieten van alle bedrijvigheid die een haven met zich meebrengt.



Riva is ongetwijfeld het meest elegant van alle stadjes rond het Gardameer. In het ruim opgezette moderne deel van de stad zie je de allerlaatste mode en kun je terecht voor **design** op het gebied van kleding en andere artikelen. In het oude door stadspoorten toegankelijke deel loop je via smalle steegjes langs leuke winkeltjes naar de levendige **Piazza Tre Novembre** bij de haven.

De belangrijkste bouwwerken van Riva del Garda zijn de toren **Torre Apponale** uit 1220, het gemeentehuis Palazzo Municipale uit de 15e eeuw en het kasteel op de helling van de Monte Rochetta dat nog dateert uit de Venetiaanse tijd.

In het 12de-eeuwse **fort Rocca** aan het meer is het gemeentelijk **museum** gevestigd.

Bezienswaardigheden in en rondom Riva del Garda:

- . *Torre Apponale*, de hoge toren werd in de 13e eeuw gebouwd om de haven te beschermen
- . *Stadspoorten Porte Bruciata, Porte San Marco en Porta San Michele*, geven toegang tot de oude binnenstad
- . *Chiesa dell'Inviolata*, de mooiste barokke kerk van Trentino, van buiten eenvoudig, binnen bombastisch
- . *Chiesa di Santa Maria dell'Assunta*, barokkerk uit de 18e eeuw
- . *Palazzo Municipale*, het raadhuis in de 15e eeuw door de Venetiërs gebouwd
- . *Burcht Rocca*, stadsburcht waarvan de fundamenten stammen uit de 12e eeuw, tegenwoordig is hier het gemeentelijk museum gevestigd

Markt:

Iedere 2e en 4e woensdag van de maand aan de Viale Dante



