

GARDONE RIVIERA – GARDAMEER - ITALIË

Gardone Riviera bestaat uit acht plaatsjes, en was vroeger vooral bekend als kuuroord.

Het is een plaats zonder lange historie. Het ontstond in de 19e eeuw en werd door toedoen van Luigi Wimmer, een Duitser met een goed oog voor de mogelijkheden die hier waren, verder ontwikkeld als kuuroord. Hij bouwde het imposante Grand Hotel.

's Zomers bruist de oeverpromenade van het leven, en kun je in de schaduw van grote, oude bomen in de parken en tuinen genieten van een prachtig uitzicht op het meer.

Gardone heeft een geheel autovrije Lungolago (boulevard), die op houten palen in het water is gebouwd.

Dankzij het milde klimaat waant men zich hier soms in een subtropisch **plantenparadijs**. De glooiende hellingen van de Monte Spina reiken tot vlak bij de oevers van het meer en zijn beplant met allerlei bomen.



Men vindt er citroenbomen, palmen, oleanders, olijfbomen, vijgenbomen, magnolia's, eucalyptusbomen, en ook groeien er sinaasappels. Tussen deze begroeiingen staan grote, indrukwekkende villa's en hotels.

Zeker de moeite waard is een bezoek aan de **botanische tuin** van Andre Heller. In 1910 aangelegd door Arthur Hruska. Hier groeien en bloeien meer dan 2000 verschillende planten en bomen.

De tuin is op z'n mooist aan het begin van de zomer en is dan met een overweldigende bloemenpracht getooid.

In Gardone vind je ook de **Vittoriale degli Italiani**, de merkwaardigste verzameling gebouwen langs het Gardameer. Het is het woonhuis en park van de Italiaanse dichter Gabriele d'Annunzio, die hier een gigantische verzameling curiosa en kostbaarheden bij elkaar heeft gebracht.

Bezienswaardigheden in en rondom Gardone Riviera:

- . *Botanische tuin Fondazione Andre Heller*
- . *Vittoriale degli Italiani*, curieuze privé-verzameling van Gabriele d'Annunzio
- . *Parochiekerk San Nicola*
- . *Museum Il Divino Infante*, unieke collectie beeldjes van het kind Jezus

